

Stichting Prithipura Infant Home Son



Secretariaat:

Vendelier 16
5684 GC Best
Tel: 0499 - 395403
e-mail:john@prithipura.com
www.prithipura.com
www.prithipura.org

K.v.K.: S 41088775
ING: NL16INGB0003530726
Rabo: NL03RABO0103478825
ABN: NL71ABNA0444333681

Jaarverslag 2014.

Beste vrienden van Prithipura

Het is tijd voor een feestje!!! 2015 is een speciaal jaar voor de Stichting, we bestaan 40 jaar!!! Daar willen en zullen we dit jaar uiteraard extra aandacht aan besteden. Het moment dat je een jubileum te vieren hebt dan gaat dit gepaard met vele herinneringen, anekdotes, en verhalen. Wat hebben we toch allemaal gedaan en meegemaakt... weet je nog toen...

Je zet alles, soms letterlijk eens op een rijtje. Dan krab je je toch eens achter de oren... hebben we dat allemaal gedaan en meegemaakt?

Zo is dit ook bij ons het geval. Uiteraard willen we u hierin meenemen en besteden we hier aandacht aan in ons verslag. Maar 40 jaar is lang, te lang om alles in een verslag te verwoorden. Daarbij komt dat in een tijd van 40 jaar mensen komen en mensen gaan, contacten komen en gaan. We zullen daarom ook niet alle verhalen horen of kunnen verwoorden. Waarbij we ook hopen niemand te kort te doen op de momenten dat we stilstaan bij ons jubileum. Eén ding staat namelijk buiten kijf en dat is het feit dat de stichting nooit 40 jaar had kunnen bestaan zonder u! Zonder alle vrienden van Prithipura, alle contacten, alle vrijwilligers, alle mooie en minder mooie momenten van de afgelopen 40 jaar. Dat alles samen heeft ons gemaakt tot wie we zijn, wat de stichting vandaag de dag is. Ik kwam laatst voorbij de volgende tekst:

“Everyone you will ever meet will know something you don’t”

Vond het een mooie tekst en een tekst die klopt. Persoonlijk denk ik dat iedere persoon die je ooit ontmoet niet alleen iets weet wat jij niet weet maar diegene kan je ook iets brengen of leren. Deze tekst slaat dus ook op de stichting. Het ontstaan van de stichting is begonnen bij een ontmoeting. Een ontmoeting tussen zeer mooie en bijzondere mensen die op het moment van hun ontmoeting vrij snel wisten dat hun ontmoeting zo had moeten zijn. Later blijkt dat ze elkaar niet alleen wat konden vertellen of laten zien wat de ander nog niet wist, maar ze konden elkaar zoveel brengen zoveel leren, elkaar ontwikkelen. Wisten ze op dat moment dat het 40 jaar later nog voort zou duren. Dat denk ik niet. Maar wat zijn we blij dat dit wel het geval is en het heeft geleid tot een langdurige vriendschap.

Stichting Prithipura Infant Home Son

Zoals gezegd nemen we u graag mee in alles wat er die afgelopen 40 jaar gebeurd is en kijken we uiteraard graag vooruit. We zullen dit niet alleen doen in ons jaarverslag, maar door het jaar heen, via onze facebook pagina, nieuwsbrieven, verhalen en ontmoetingen.

We hebben gevraagd aan de mensen van Prithipura of zij op papier konden zetten wat voor hen de afgelopen 40 jaar, de samenwerking heeft betekend. Ze kampten met hetzelfde probleem. Hoe zet je dit kort op papier. Persoonlijk vind ik dat zij dit op een mooie manier weten te verwoorden. Verder kunt u lezen over de ervaring van twee studenten van de Hogeschool Rotterdam. Ook is toegevoegd ons financieel verslag en vertellen we graag wat over de toekomst.

Of we over 40 jaar nog bestaan weet ik niet, maar mocht dit het geval zijn dan hoop ik op net zo'n mooie en bijzondere jaren als de afgelopen 40 jaar!



Van onze oud-voorzitter Jacques Bergman.

Op verzoek van de voorzitter hierbij mijn bijdrage aan het jaarverslag 2014.

Als oud voorzitter, heb ik samen met Joke mijn echtgenote en mijn goede vriend Jan Huybregts en zijn echtgenote Wil, Prithipura Infant Home opgericht.

De idee om dit te gaan doen is in eerste instantie ontstaan tijdens een vakantie van Joke en mij in Sri Lanka. Op de laatste dag van ons verblijf ontmoette wij daar twee Limburgse ziekenverzorgersters in ons hotel Pegasus Reef, die als vrijwilligers werkzaam waren op het kindertehuis Prithipura.

Stichting Prithipura Infant Home Son

Hun ervaringen over de erbarmelijke omstandigheden waarop gehandicapte kinderen daar "verzorgd" werden hebben toen diepe indruk op ons gemaakt.

Op de terugreis werd in het vliegtuig al de idee geopperd om hier zelf iets mee te gaan doen. Samen met onze vrienden Jan en Wil Huybregts werd enthousiast een aanvang gemaakt om hulp te gaan geven aan Prithipura Infant Home. In eerste instantie zijn we begonnen met het inzamelen van allerlei primaire behoeften.

Die werden dan ingepakt in grote kratten en later zelfs in grote containers als het om rolstoelen, bedden en matrassen ging. Dit werd dan verscheept naar Sri Lanka.



Er werd een netwerk ontwikkeld met instellingen en beroepsorganisaties zoals fysiotherapie en verpleegkundigen, waardoor er uitwisseling van vele verpleegkundigen, fysiotherapeuten, activiteitenbegeleiders, artsen enz. kon plaats vinden.

Tijdens ons eerste werkbezoek na één jaar, wat vooral bedoeld was om direct werkcontact te houden met de vier instellingen in Sri Lanka, ontmoette ik voor het eerst Bryan de Kretser met zijn echtgenote Tillaka.

Zelden heb ik in mijn leven iemand ontmoet die zo inspirerend, energiek, enthousiast mij wist te boeien over zijn pionierswerk voor de gehandicapte medemens in Sri Lanka.

Hij was dominee en werd geconfronteerd met een gehandicapt kind wat te vondeling gelegd was en waar nergens "plaats voor in de herberg was".

Hij heeft zich dit lot zo aangetrokken dat deze gebeurtenis in feite heeft geleid tot het oprichten van een kindertehuis voor gehandicapte kinderen, wat hij samen met Tillaka voortvarend heeft geleid.

Daarnaast heeft hij zorg gedragen voor het oprichten van nog twee andere instellingen voor gehandicapte kinderen, meer gespreid over het land en het oprichten van een speciale school voor gehandicapten.

Wat mij vooral in hem trof was zijn enorme passie om daadwerkelijk zijn idealen te verwezenlijken.

Onvermoeibaar ondanks soms enorme politieke tegenwerking, ging hij door op zijn ingeslagen weg. Soms organiseerde hij daarvoor zelfs een protestmars met alle gehandicapte kinderen in rolstoelen naar de hoofdstad Colombo!

Het is vooral zijn inspiratie die op ons oversloeg en leidde tot de oprichting van Prithipura Infant home Son en Breugel. De basis toen om een en ander te financieren werd gerealiseerd door het persoonlijk werven van vele donateurs en sponsors.

Tijdens werkbezoeken (om de drie jaar) werden de behoefte aan ondersteuning in materiële en immateriële zin doorgesproken met de medewerkers op de werkvloer in de vier instellingen Prithipura, Anandapura, Cottagala en Asokapura.

Belangrijk achterstallig onderhoud werd door ons aangepakt en er werden ook meerdere nieuwbouwprojecten gerealiseerd.

Ook wij werden in 2004 overvallen door de enorme gevolgen van de tsunami, die met name Prithipura heel hard trof.

Gelukkig werden alle kinderen tijdig geëvacueerd, maar een enorme ravage en schade in materiële zin bleef achter. Alle bedden, matrassen, rolstoelen en verdere inventaris gingen verloren en ook een grote barak werd zwaar beschadigd.

Via radio en tv hebben wij toen een dringend beroep gedaan op de Nederlandse bevolking om ons direct hulp te verlenen. Per dag werden wij door onze vrijwilliger Marcel Reintjes, die daar tijdens de tsunami als

Stichting Prithipura Infant Home Son

derdejaars verpleegkundige werkzaam was, op de hoogte gebracht over de actuele ontwikkelingen aldaar en met name over welke hulp op dat moment het meest noodzakelijk was.

Heel veel organisaties / instellingen /gemeenten e.a. gaven direct gevolg aan onze dringende verzoek om hulp! In totaal werd er maar liefst 745.000 euro gedoneerd!! Een geweldig resultaat waarbij wij als bestuur van Prithipura Infant Home ons terdege realiseerde dat de tsunami ondanks dat zij vreselijke gevolgen voor velen had, tegelijkertijd ons mogelijkheden in financiële zin bood die wij daarvoor nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Alle bedragen zijn op een klein bedrag na, besteed in goed overleg met de lokale medewerkers en hebben met name geleid tot ingrijpende infrastructurele maatregelen primair op Prithipura, maar ook de overige instellingen Anadapura, Cottagalla en Asokapura hebben mede door de giften enorm kunnen profiteren van deze geweldige financiële steun.

Door een grote organisatie werden zelfs twee teams samengesteld om daadwerkelijk Prithipura tijdens deze moeilijke periode te ondersteunen. Resultaat was, dat er hierdoor samen met de medewerkers op de werkvloer een aantal goede verbeterpunten konden worden gerealiseerd, waar iedereen erg gelukkig mee was.

Ook werd er door deze organisatie een professionele dvd opname gemaakt, die de dagelijkse gang van zaken op de vier instellingen heel goed in beeld wist te brengen.

Deze dvd werd door ons weer in Nederland gebruikt als pr materiaal om sponsoren / donateurs voor Prithipura te werven.

Na deze hectische periode kwam er met name bij mij de behoefte om mij eens te bezinnen over het voorzitterschap van de afgelopen circa 38 jaren en mijzelf de kritische vraag te stellen of het niet verstandig was om de fakkel eens over te dragen aan een ander .

Een van mijn gevleugelde uitspraken is altijd geweest, zorg op tijd voor vernieuwing / verandering van bestuursfuncties in een bestaand bestuur omdat dat nu eenmaal broodnoodzakelijk is voor de continuïteit en kwaliteit van het besturen. Een belangrijke reden om dit besluit te kunnen nemen was vooral ook het feit dat ik van dichtbij mee had mogen maken wat de kwaliteit van met name de crisisverpleegkundige Marcel Reintjes was geweest voor Prithipura tijdens de tsunami, waar hij toen als vrijwilliger werkzaam was.

Een geweldige crisismanager!

Marcel werd dan ook op mijn voorstel unaniem aangenomen als nieuwe voorzitter. Echt hoeden van Prithipura betekende voor mij op tijd inzien dat je de taken tijdig op eigen initiatief moet overdragen!

Met enige trots kijk ik dan ook terug op dit proces van besluitvorming, niet gemakkelijk maar wel zoals gezegd broodnoodzakelijk voor de kansen voor vernieuwing / verandering van een kwalitatief goed bestuur.

Het resultaat mag er zijn, een al enige jaren goed functionerend bestuur, financieel goed op orde, in voor vernieuwingen met name ook accentverschuivingen binnen zowel als buiten Prithipura, vooral gebaseerd op lokale initiatieven als basisgrondhouding.

Ik wens dan ook het bestuur van Prithipura, mede namens Jan Huybregts en echtgenote Wil en niet in de laatste plaats mijn echtgenote Joke als oprichters van de Stichting, van harte proficiat met jullie 40 jarig jubileum en alle succes bij jullie verdere werk in de toekomst.

Met hartelijke groet,

Jacques Bergman.
(oud voorzitter)

Stichting Prithipura Infant Home Son

How a chance meeting can lead to a life-long friendship and result in many incredible things...

A long time ago...around 40 years ago, a husband and wife from the Netherlands took a holiday in Sri Lanka. They stayed at a hotel just north of Colombo and...took a walk along the beach road and came across a children's home very close to the hotel. They met a man who was the Secretary of the home at the time and over time became very good friends.



This in a nutshell is the beginnings of the relationship of Prithipura Infants Home and the Stichting in the Netherlands. The relationship flourished because the husband and wife saw that the philosophy and the founding principles of the home was sound and was based on what was good. Although the

relationship was based on a personal commitment to help the home in whatever was needed the husband and wife made sure that the organisation that they founded in Netherlands would be capable of supporting this pledge way in to the future.

Over the years – 40 years this year, many projects have been accomplished with the help of the Stichting. These have been not only at the Prithipura Infants Home but also at Anandapura, Asokapura and Cotagala. One of the first projects that I can recall is the Netherlands building at Prithipura. Although this building has since its completion has had a major overhaul done to it, at the time it was a completely new project which helped ease some of the pressure of accommodation for the children at the other four buildings. It also made it possible to accommodate more children.

Other major projects achieved with the help of the Stichting over the last 40 years include the Jananna building at Prithipura – which houses the Maithree and Karunawathie houses, the Thaksalava building which is home to some of the staff, the school and very importantly the kitchen where food is prepared for 100 persons daily! In addition to this at Anandapura work was completed on the main house for the young adults as well as the cattle shed and also a new project housing the residents with autism.

Projects achieved through funding from Stichting at Cotagala and Asokapura include the Bryan de Kretser building at Cotagala which was built to house children and staff as well as some of the young adults who live here. Also at Cotagala the new Ambasevana building was completed which houses some of the youngest children who go to the Cotagala School. Recently a new school building was also completed for Cotagala School which has made more space available for the classrooms. Additionally a new family house was completed for the family at Cotagala.

Finally at Asokapura in addition to the projects to renovate its existing buildings a completely new building to house the young adults and staff and the kitchen which includes living and dining areas which take in the full view of the surrounding landscape has also been completed. But...this is just infrastructure – have we missed out some of the other support that has been possible..?

Stichting Prithipura Infant Home Son

From right at the beginning of the relationship between Prithipura and the Stichting a major calendar event for the children and indeed everyone at Prithipura was an event that happened every year or sometimes every two years. This was indeed the arrival of the crate from the Netherlands..! This was not just some ordinary crate – it contained beds, wheelchairs, physiotherapy equipment, even cooking implements. For a long time when some of this equipment – especially specialised wheelchairs - was just not available in Sri Lanka the children at Prithipura had a dependable supply, not only to support them but this equipment did give the children a better quality of life and in most cases more independence too.

But...this is still just stuff... Ah..! Lest we forget the valuable contribution of the continuous supply of volunteers – people who joined us at every branch in every capacity to help, train but mostly just to join in with all the work that the running of the Homes required. It is important to know that a lot of the staff, even though they are dedicated and work hard daily to support the needs of the children and adults, do this sometimes in isolation. The support of the volunteers from the Stichting who, as I said earlier joined in with every aspect of the work, meant that they became more than just colleagues – they became friends. And this meant that the staff no longer felt isolated – they understood that there were others who cared just like they did...so this is another aspect of the relationship between Prithipura and Stichting.

So this is what it has been – not only a journey of trust and respect and cooperation but both organisations have understood right from the start that this was a shared responsibility. Right from the start it has not just been about getting the job done but how the job got done. On its 40th anniversary we congratulate Stichting for staying the course – for understanding that we both have underlying philosophical roots that go deep and unite us steering the course of both our organisations. Both our organisations have learned from each other in all the years of the relationship but most importantly we have been able to keep the needs of the children and adults in our care the focus of our commitment.

Warm wishes for a bright future,



Pieter de Kretser
Secretary – Prithipura Communities

Friday, 09 January 2015

Hoihoi,

Wij zijn Mirja en Denise, derdejaars ergotherapiestudenten van de Hogeschool Rotterdam. Afgelopen jaar zijn wij met een groep van 10 studenten van de opleiding ergotherapie en fysiotherapie een maand naar Sri Lanka gegaan voor vrijwilligerswerk. We begonnen de eerste 1,5 week met 10 studenten op locatie Prithipura en zijn daarna met 2 andere studenten voor 2,5 week naar Cotagala gegaan. Wij zaten toen in het tweede jaar van de opleiding ergotherapie en werden begeleid door een aantal derdejaarsstudenten die dit avontuur het jaar ervoor al een keer hadden meegemaakt.



Stichting Prithipura Infant Home Son

Het was een ontzettend leuke en leerzame ervaring. Lange dagen en hard werken, maar dat was het zeker waard! We werden op beide locaties vriendelijk ontvangen en hebben ons van begin af aan daar thuis gevoeld.

Op locatie Prithipura stonden we beiden op de 'Usha' groep. Het eten geven aan de kinderen was nog echt een uitdaging! Kinderen die weigeren hun mond open te doen of zo hard op de lepel bijten, dat je hem gewoon niet meer terug kreeg. Het gaf soms wat frustraties, maar het heeft ook een aantal hilarische momenten opgeleverd! Verder hebben wij tijdens de therapietijd veel leuke dingen kunnen ondernemen met de mensen daar! We hebben gezwommen in het zwembad, watergevecht met alle akka's (verzorgers) en hebben regelmatig met een aantal een wandeling naar het strand gemaakt. Het was een korte 1,5 week, maar we hebben ontzettend veel kunnen doen!

Vervolgens zijn wij nog naar Cotagala gedaan. De dagen zagen er daar heel anders uit. De kinderen zijn voornamelijk geestelijk gehandicapt en kunnen over het algemeen meer zelfstandig handelen. We waren niet zo zeer nodig in de verzorging, maar ons werk bestond meer uit begeleiding. Kinderen stimuleren zelf hun kleren aan te trekken en hun maaltijd op te eten bijvoorbeeld. Verder gingen we ook met ze mee naar school. We gaven zelfs soms onze eigen lessen en deden regelmatig een sportief half uurtje voor de les begon. Met wat basiswoordjes Engels kwamen we een heel eind in de communicatie, maar het was wel echt een uitdaging! Misverstanden kwamen nog wel eens voor, maar daar kon iedereen gelukkig om lachen.

Het was een hele open sfeer en ontzettend leuk om in een totaal andere cultuur werkzaam te zijn! Wij



hebben er heel erg veel van geleerd en echt een band opgebouwd met de mensen daar. We wisten beiden ook bijna gelijk dat wij het jaar daarop weer terug wilde.

Zo gezegd, zo gedaan! Dit jaar begeleiden wij 5 nieuwe tweedejaarsstudenten tijdens deze ervaring in Sri Lanka. In april vertrekken wij weer voor 4 weken. Denise zal samen met 3 studenten werkzaam zijn op Prithipura en Mirja gaat met 2

andere studenten terug naar Cotagala. Wij hebben er al ontzettend veel zin in! We zijn benieuwd of de kinderen gegroeid zijn en de mensen ons nog herkennen. We zijn druk bezig met de voorbereidingen om er ook dit jaar weer een hele leuke maand van te maken!

Groetjes,
Mirja en Denise



Beste Vrijwilliger van Prithipura,

Onze stichting bestaat dit jaar 40 jaar! Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Sterker nog, het is net als 10 jaar geleden een mooie reden om een en ander te gaan organiseren.

Wij willen graag het volgende gaan doen, waarbij jullie als vrijwilliger een belangrijke rol spelen. Wij vragen jullie om een actie te starten om onze stichting te promoten. Individueel of samen met vrijwilligers die je kent. Bijvoorbeeld een actie met of op een school, of op jullie werk, of de verkoop van koek, wat dan ook. Al deze acties mogen ergens dit jaar plaatsvinden (of het hele jaar door...). Wij willen op onze Face book pagina's al deze acties verzamelen en er nog meer publiciteit aan geven. Zo kan iedereen volgen hoe het gaat en geïnspireerd worden. Het is uiteraard de bedoeling om zoveel mogelijk acties te starten om zo zoveel als mogelijk geld te verzamelen voor onze kinderen en bewoners in Sri Lanka.

Een ander streven en wens is om aan iedere vrijwilliger te vragen om één donateur te werven; dit kan al voor 5€ per maand. Indien dit lukt, hebben we in één jaar een mooi aantal donateurs erbij!



Stichting Prithipura Infant Home Son

In april van dit jaar gaan een aantal bestuursleden naar Sri Lanka toe. Daar zal ook stil worden gestaan bij het veertig jarig jubileum. Ook zal daar worden bepaald naar welk doel het geld zal gaan dat met alle acties verzameld wordt.

Begin december zullen wij een bijeenkomst organiseren voor alle vrijwilligers. Op deze bijeenkomst zal het eindbedrag bekend worden gemaakt. Verder zal dit een mooi moment zijn om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Wij vragen aan jullie om via onze Facebook pagina kenbaar te maken welke actie je gaat starten of gestart bent. En tevens je aan te melden voor de bijeenkomst in december (definitieve datum volgt later). Wij hebben niet van alle (oud) vrijwilligers actuele email-adressen. Mocht je dus nog contact hebben met andere vrijwilligers, breng ze dan ook op de hoogte van deze actie!

Mocht je nog andere leuke ideeën hebben, maak dat dan kenbaar.

Laten we er zo gezamenlijk een heel mooi jubileum jaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Prithipura Infant Homes



Van
onz
e
sec
ret
aris
.

Wa
t
fijn
en
wat
een
eer
om
sec
ret
aris
te
mo
gen
zijn
van
dez

e Stichting. Terug kijkend is het jaar 2004 voor mij een jaar geweest wat ik nooit zal vergeten.

Stichting Prithipura Infant Home Son

Eén telefoontje diep in de nacht van Kerstmis 2004 van Marcel mijn zoon aan mij, met zijn vraag of ik snel kon uitzoeken wat er toch mogelijk aan de hand kon zijn met het weer in Sri Lanka, betekende achteraf gezien, een markeringspunt in mijn leven. Het was niet het weer, maar de tsunami die op dat moment toesloeg.

Vanaf dat moment is er een band ontstaan tussen de tehuizen van Prithipura en mijn persoontje, die ik in de tijd vóór die rampzalige tsunami niet voor mogelijk had gehouden. In eerste instantie sloeg uiteraard de schrik toe, omdat ik die nacht via een medewerker van het KNMI verwezen werd naar de zender CNN, die juist op dat moment met de eerste berichten kwam over de ellende die zich daar in dat gebied voltrok. Meteen dat het mij duidelijk werd dat het niet veilig was voor de mensen op Prithipura, heb ik weer contact gezocht met Marcel en hem verteld zo snel mogelijk weg te gaan van die plek. Dat is gebeurd en gelukkig zonder dat er slachtoffers zijn gevallen onder de kinderen. De rest wat er zich nadien allemaal afgespeeld heeft is historie en in het stukje van de oud-voorzitter is al voldoende belicht wat er allemaal bewerkstelligd is door het toenmalige bestuur aan de ene kant en Marcel aan de andere kant.

In 2005 kwam het verzoek of ik zitting wilde nemen in het bestuur van Prithipura Infant Home, men was op zoek naar een secretaris. Ik hoefde daar niet lang over na te denken.



Voor mij persoonlijk zijn het jaren geweest, nu alweer tien jaar, die omgevlogen zijn. Jaren waarin ik heb geleerd om met beide benen op de grond te blijven staan, om te relativiseren, om mijn steentje hoe klein ook, bij te dragen tot het welzijn van mensen en vooral kinderen die het niet zo getroffen hebben als wij hier in Nederland, waar we vaak alles zo gewoon vinden, zo vanzelfsprekend. Ik hoop dat wij als Stichting nog heel lang onze bijdrage kunnen leveren aan de kinderen in de tehuizen op Sri Lanka. Ook voor mij zal ooit het punt

komen, waar de oud - voorzitter in zijn bijdrage al iets over schreef, waarop ik mij zal moeten bezinnen of het niet tijd wordt het stokje over te dragen, maar dat moment wil ligt nog hoop ik in een verre toekomst. Een toekomst waarbij uw steun van levensbelang is, maar hierover zal onze penningmeester iets meer schrijven in haar bijdrage aan dit verslag.

John Reintjes
Secretaris.

Van onze penningmeester.

Stichting Prithipura Infant Home Son

Ook onze Stichting voelt de gevolgen van de crisis. De donaties in 2014 bleven ver achter bij andere jaren. Om ons werk goed te kunnen blijven doen zijn we mede afhankelijk van uw giften. Komend jaar vieren wij ons 40 - jarig bestaan als Stichting.

40 Jaar van zeer dankbaar werk voor de tehuizen in Sri Lanka. Graag willen we dit werk de komende 40 jaar voortzetten en daarbij doen we mede een beroep op u.

Blijf ons steunen de komende jaren.

Voor nu danken wij u namens de bewoners van de tehuizen in Sri Lanka heel hartelijk voor uw bijdrage. Zonder uw bijdrage was en is het voor ons onmogelijk om de projecten te realiseren.

Penningmeester Stichting Prithipura
Paméla Freriks.



Stichting Prithipura Infant Home Son

Stichting Prithipura

Financieel jaaroverzicht per 31 december 2014

Inkomsten

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| Donaties | € | 9.011,33 |
| Ontvangen rente | € | 1.763,20 |
| | € | <u>10.774,53</u> |

Kosten

Kosten t.b.v. Projecten

| | | |
|-----------|---|----------|
| Asokapura | € | - |
| Carelanka | € | - |
| | € | <u>-</u> |

Overige kosten

| | | |
|--|---|-----------------|
| Donatie aan Prithipura i.v.m. 50 jarig bestaan | € | 1.750,00 |
| Reis en verblijfkosten Bestuur | € | - |
| Reiskosten vrijwilligers | € | - |
| Representatiekosten/geschenken | € | - |
| Drukwerk | € | 375,03 |
| Kantoorkosten | € | - |
| Porti | € | 321,71 |
| Verzend- en inklaringskosten | € | - |
| Kamer van Koophandel | € | - |
| Administratiekosten | € | 363,00 |
| Bankkosten | € | 398,07 |
| Diverse kosten | € | 60,00 |
| | € | <u>3.267,81</u> |

Vermogen per 1 januari 2014

€ 99.759,85

Bij:

Totaal inkomsten € 10.774,53

Af:

Kosten t.b.v. projecten

€ -

Overige kosten

€ 3.267,81

€ 3.267,81

Vermogen 31 december 2014

€ 107.266,57